

## ΕΚΚΛΗΣΗ

# Κατά της δημιουργίας στρατοπέδων φύλαξης στα σύνορα της Ευρώπης

12 Οκτωβρίου 2004

Η δημιουργία στρατοπέδων αιτούντων άσυλο εκτός των ευρωπαϊκών συνόρων για τη διαδικασία καθορισμού της ιδιότητας του πρόσφυγα, ιδέα η οποία είχε τεθεί κατά την Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής στην Θεσσαλονίκη το 2003, φαίνεται ότι κέρδισε υποστήριξη κατά τη συνάντηση των Υπουργών Εσωτερικών της Ε. Ε την 1<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2004.

Διπλωματικά αυτοί οι χώροι αποκαλούνται «θύρες μετανάστευσης» ή «κέντρα βοήθειας», ο σκοπός όμως στην πραγματικότητα είναι, σε χώρες που συνορεύουν με την Ευρωπαϊκή Ένωση, να δημιουργηθούν στρατόπεδα όπου να κρατούνται, δηλαδή ν'αποπέμπονται, οι αλλοδαποί που επιχειρούν να εισέλθουν στην Ευρώπη για να ζητήσουν άσυλο ή για άλλους λόγους -αναζητώντας προστασία ή μια καλύτερη ζωή-. Για το σκοπό αυτό φαίνεται να έχει εγκριθεί μία σημαντική χρηματοδότηση.

Σύμφωνα με τους ιθύνοντες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτή η εκτός εθνικών ευρωπαϊκών συνόρων διαδικασία (για το καθορισμό της ιδιότητας του πρόσφυγα ή του μετανάστη) ανταποκρίνεται σ'ένα ανθρωπιστικό ενδιαφέρον: προκειμένου να σωθούν οι ζωές των ανθρώπων που προσπαθούν κάθε εβδομάδα να φτάσουν τις Ευρωπαϊκές ακτές, είναι προτιμότερο να κρατούνται σε στρατόπεδα στην άλλη πλευρά της Μεσογείου.

Αν αυτή η πρόταση πραγματοποιηθεί, θα σηματοδοτήσει μία χωρίς προηγούμενο οπισθοδρόμηση στο τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη αντιλαμβάνεται τις ευθύνες της απέναντι σε όσους ξεφεύγουν από τις συγκρούσεις, τις καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη φτώχεια. Είναι η προέκταση μιας κυνικής λογικής, η οποία αντί να λάβει υπ'όψη τις αιτίες που προκαλούν την αναγκαστική μετανάστευση για να βρει τις κατάλληλες απαντήσεις, πασχίζει τα τελευταία δέκα χρόνια να προστατέψει την Ευρώπη από αυτά τα θύματα της παγκόσμιας αναταραχής. Αναλαμβάνει δε το ρίσκο να δημιουργήσει στρατόπεδα προσφύγων που θα επαναφέρουν σκοτεινές μνήμες από τα αντίστοιχα που χρονολογούνται από το 1930, ή πιο πρόσφατα, από τη διάρκεια του πολέμου στην Βοσνία.

Στις 5 Νοεμβρίου του 2004, οι 25 Αρχηγοί Κρατών της Ε.Ε, θα πρέπει να λάβουν αποφάσεις σχετικά με το μέλλον της Ευρωπαϊκής πολιτικής για την μετανάστευση και το άσυλο. Αυτές οι αποφάσεις αφορούν όλους μας. Η Ευρώπη που θέλουμε δεν μπορεί να αποποιείται τις ευθύνες της, από τη στιγμή που έχει επικυρώσει διάφορες Διεθνείς Συμβάσεις και Συνθήκες ( την Παγκόσμια Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, την Σύμβαση της Γενεύης, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα). Η Ευρώπη που θέλουμε πρέπει να θέσει ένα τέλος σε αυτήν την άλογη προσέγγιση της μεταχείρισης των αιτούντων άσυλο και των μεταναστών.

Απορρίπτουμε το σχέδιο για την δημιουργία στρατοπέδων στα Ευρωπαϊκά σύνορα. Προτρέπουμε τους επικεφαλής των κυβερνήσεων να εναντιωθούν σε αυτό σθεναρά. Ζητούμε, σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές του Διεθνούς Δικαίου, η Ευρώπη να διευκολύνει την πρόσβαση στο έδαφος της ατόμων που χρήζουν Διεθνούς Προστασίας παρά να μεταθέτει την ευθύνη για την προστασία των προσφύγων σε άλλες χώρες.