

Oproep

Tegen het creëren van kampen nabij de Europese grenzen

12-10-2004

To sign

Het idee om asiel centra buiten de Europese grenzen te creëren, totstandgekomen op de Europese top van Thessalonica in 2003, lijkt op steeds meer steun te kunnen rekenen, wat bleek uit de bijeenkomst van de ministers van binnenlandse zaken op 1 oktober 2004.

Heel diplomatiek “assistance centres” genoemd, is het eigenlijke doel toch gewoon het totstandbrengen van kampen in landen die aan de Europese Unie grenzen. Buitenlanders die proberen Europa te bereiken om asiel te verkrijgen of voor andere motieven, het zoeken van bescherming of een beter leven, zouden opgesloten worden of naar deze centra worden gestuurd. Er schijnt al een behoorlijk bedrag aan sponsoring overeengekomen te zijn.

Volgens Europese Unie leiders is deze procedure van het niet binnen de grenzen omgaan met deze zaak volledig in overeenstemming met eventuele humanitaire zorgen. Om het leven te redden van mensen die elke week het Europese vasteland proberen te bereiken, is het prefererbaar hen op te sluiten in kampen aan de andere kant van de Middellandse zee.

Als dit voorstel werkelijkheid wordt, betekent dat een nooit eerder voorgekomen stap terug in de manier waarop Europa probeert om te gaan met haar verantwoordelijkheden ten opzichte van zij die op de vlucht zijn voor conflicten, mensenrechten schendingen en armoede. Het is het uitvloeisel van een cynische logica, die ver van het aanpakken van de echte oorzaken van gedwongen migratie, gedurende de laatste tien jaar maar geprobeerd heeft Europa te beschermen tegen slachtoffers van een verstoorde wereldorde. Het neemt het risico vluchtelingenkampen te creëren, welke donkere herinneringen zullen terugbrengen die teruggaan op die uit de jaren dertig of zelfs meer recent ten tijde van de oorlog in Bosnië.

Op 5 November 2004, de 25 leiders van de Europese staten zullen beslissingen moeten nemen over de toekomst van de Europese migratie en asiel politiek. Wij zullen hier allemaal bij betrokken worden. Het Europa dat wij voorstaan kan niet van zijn verantwoordelijkheden afzien, omdat het verschillende internationale conventies en verdragen heeft getekend. (Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, Conventie van Geneve en de Europese Mensenrechten Conventie). Het Europa dat wij voorstaan moet een einde brengen aan deze ongevoelige benadering van asielzoekers en migranten.

Wij verwerpen het concept van kampen bij de Europese grenzen. Wij verzoeken regeringsleiders en tegen dit plan te zijn. Gebaseerd op principes onder internationaal recht

verzoeken wij de Europese Unie dan ook om het verbeteren van toegang tot een adequate bescherming in plaats van de verantwoordelijkheid af te schuiven op andere landen